

Snel Bildtstar schillen: 'Wêr binne de plaisters?'

Er ging 235 kilo aan aardappelen doorheen, gisteren tijdens het Open Bildts Kampioenschap Bildtstar Schillen op de Lammetsymet in Sint Annaparochie.

MARIA DEL GROSSO

De ludieke opening van het evenement, dat sinds 2008 gehouden wordt, was voor vijf kunstenaars. De link met kunst is een vooruitblik op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. In verband daarmee doet de Stichting De Bildtse Aardappelweken ook mee aan het project *Poetic Potatoes*.

Janneke Spoelstra, schrijfster, Hein Jaap Hilarides, performer/schrijver, Hendrik Elings, beeldend kunstenaar, Henk Penninga, filmmaker en Tjipke Pasma, muzikant, slepen de messen. Pasma zelfs letterlijk. Hij sleep zijn eigen aardappelmesje nog even op straat. Het mocht niet baten. Elings, onder het schillen

zich afvragend waar de pleisters zijn, ging met de eer strijken. Hij schildte 1,27 kilo in 268 seconden, tegen 1,23 kilo van de nummer twee, Hein Jaap Hilarides.



Hij sleep zijn eigen mesje nog even op straat. Het mocht niet baten

De toppers schilden aanzienlijk meer. Winnares Klaske Kampen kwam uit op 2310 gram, haar dochter Gerrie Kampen werd derde met 2200 gram. Daartussen eindigde Janny Westra met 2290 gram. Er deden uiteindelijk 110 schillers mee.

De 268 seconden staan sinds 2008 vast. Toen was het 268 jaar geleden dat de eerste aardappels uit de Bildtse klei werden gehaald. Het uiteindelijke resultaat wordt gewogen. Daarvoor tellen alleen de knollen mee waarvan de schil helemaal verwijderd is. De pitten mogen blijven zitten. Deelnemers krijgen hun geschilde zakje piepers mee naar huis. De winnaar van de kunstenaars, Elings: „Krij ik nou ok de irpels fan de ânderen met?”



Een groepje van vijf kunstenaars opende het Bildts kampioenschap Bildtstar Schillen. In totaal streden 110 schillers om de titel, die deze keer op naam kwam van Klaske Kampen. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN