

Grenspalen houden 't Bildt zichtbaar

MARIA DEL GROSSO

OUDEBILDZIJL De eerste van tien grenspalen die de oude gemeente het Bildt aangeven, is gisteren onthuld op de grens van dit gebied met de gemeente Ferwerderadiel.

De Bildtse vlag verhulde op de hoek van de Monnikerbildtdijk met de Vijfhuisterdijk de paal die voortaan moet aangeven dat mensen het „do-meingebied” 't Bildt inrijden. Pas toen de Seedykster bus, getrokken door een trekker, arriveerde, kon het doek eraf en verscheen de tekst 't Bildt 2018 op een plaat op de zogenaamde Mooie Paal.

De onthulling werd overgelaten aan de bedenker van het markeringsplan, Aldert Cuperus uit Sint Annaparochie. Wat hem betreft moet 't Bildt als streeknaam net zo ingeburgerd raken als de Betuwe, Twente en de Achterhoek. Om dat symbolisch aan te geven bedacht hij de Mooie Palen, waarvan er al één staat tussen Minnertsga en Sint Jacobiparochie, onthuld in 2005.

Keurig geverfde grenspalen kregen op 't Bildt de naam Mooie Palen

Toen was al bekend dat er vroeger veel meer van deze grensobjecten waren, die aangaven in welk gebied de Friese Nassau's mochten jagen. Dat recht kreeg deze familie in 1650 van de Friese Staten. Er kwamen elf palen om hun grond te markeren. In 1795 verdwenen ze.

Waren deze zuilen bedoeld om jagers te keren, de nieuwe versie is juist uitnodigend bedoeld, legde Cuperus uit. Laat mensen onze specifieke boerderijbouw eens bekijken of de langste straat van Nederland bezoeken, zei hij.

Wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke, die assisteerde bij de onthulling, beloofde dat in de nieuwe taanota de erfenis van de gemeente het Bildt wat betreft de

Bildtse taal meegenomen zal worden. De voorganger van Waadhoeke, zoals de Bilkerts hun gemeente noemen, heeft er volgens Dijkstra veel aan gedaan om een mooie Bildtse erfenis achter te laten. Nu is het aan de Bilkerts om er wat van te maken. „Jim moatte jim grutskens úterje.”

Dijkstra memoreerde dat niet iedereen op het Bildt blij was met het voornemen in een grotere gemeente op te gaan. Toen het democratisch proces zijn loop had gehad, werd dit een voldongen feit. Daarna ontstond het plan iets te doen om te laten zien dat het Bildt nog volop bestaat.

Cuperus bedacht dat de zogenaamde Mooie Palen na 223 jaar moesten terugkeren. Ze komen niet allemaal op dezelfde plek te staan als vroeger, omdat de toegangswegen zijn veranderd. De Mooie Paal die gisteren werd onthuld, staat wel op de plek van de oude „limijtpaal”. Omdat ze zo keurig geverfd waren, kregen ze de naam Mooie Paal, zocht historicus Sytse Keizer uit.



Initiatiefnemer Aldert Cuperus (links) en wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke trokken de Bildtse vlag van de nieuwe Mooie Paal bij Oudebildtzijl. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN