

Massage in de burgemeesterskamer

Het voormalige gemeentehuis in Sint Annaparochie gaat verder als gezondheidscentrum. Echtpaar Paul en Anneke Bögels sorteert zo voor op het huisartsentekort.

GOOS BIES

‘Dat is onze kamer, dat heb ik meteen gezegd. Hier zat pake’, vertelt huisarts Anneke Bögels bij de rondleiding door gezondheidscentrum ‘t Raadhuus, dat vanmiddag wordt geopend door burgemeester Marga Waanders. Pake Wiebe Brouwer was een van de vier leggers van de eerste steen van het toenmalige gemeentehuis, op 26 juli 1927, zo valt nog te lezen bij de entree van het pand. „Hij is hier 37 jaar gemeentesecretaris geweest.”

Voor wie het gemeentehuis van het Bildt wel eens heeft bezocht is er nog genoeg herkenning in het alleen al door het huisartsenechtpaar voor zo’n acht ton verbouwde gezondheidscentrum.

De balie staat nog op dezelfde plaats, de vloerbedekking is niet vervangen en oorlogsmonumenten zijn blijven staan. Waaronder dat voor de in 2007 in Afghanistan geseuvelde militair Martijn Rosier. „We hebben contact gehad met zijn familie. De jaarlijkse 4 mei-herdenking blijft hier plaatsvinden.”

Verder straalt het gebouw, dat tot de jaarwisseling nog dienst deed als gemeentehuis, nu een en al zorg uit. Er zijn rondom een ruime ontvangstruimte tien spreekkamers en



Huisartsenechtpaar Paul en Anneke Bögels voor het gezondheidscentrum. FOTO JAN SPOELSTRA

twee behandelkamers, de raadzaal is omgetoverd tot een apotheek en de aanbouw is voor rekening van fysiotherapeuten Alle Sterk en Lyze Feitsma grondig verbouwd. Daar is onder meer een oefenzaal. In de voormalige burgemeesterskamer worden nu patiënten gemasseerd.

Naast de fysiotherapeuten en de huisartsen bieden een mondhygienist, een verloskundige, een diëtist, een logopedist en drie thuiszorgorganisaties zorg aan. Daarnaast huurt het gebiedsteam van Waadhoeke er een ruimte. „Dat is onderdeel van de verkoopovereenkomst van het gemeentehuis voor één euro. Ze zitten hier vijf jaar voor niks”, vertelt Paul Bögels.

Zelf heeft het artsenstel twee praktijkondersteuners, een praktijkverpleegkundige in opleiding, drie doktersassistenten, drie apothekersassistenten en twee *physician assistants* (rechterhand van een medisch specialist) in dienst en springt een waarnemend arts bij.

‘We moeten de zorg anders inrichten met het oog op het huisartsentekort’

„Grotere praktijken zijn de toekomst”, is de overtuiging van Bögels. „We moeten de zorg anders inrichten met het oog op het huisartsentekort.” Vooral de *physician assistants* ontlasten de huisartsen. Bögels kan zich zo specialiseren in oogheelkundige zorgvragen. „Zij handelen de ongecompliceerde zorgvragen zelfstandig af. Vergelijk het met de *walk-in centers* in Engeland, daar werken ze precies zo. Een verpleegkundige doet een deel van de consulten, terwijl de huisarts op de achtergrond constant aanwezig is en beschikbaar is voor overleg.”

Paul (61) en Anneke (58) Bögels

runden eerder een praktijk in een buitenwijk van Sint Annaparochie. Met het nieuwe avontuur anticiperen ze ook op de kans dat ze geen opvolger kunnen vinden. „Als wij ooit stoppen, moet de praktijk wel over te dragen zijn. De moderne huisartsen willen wel waarnemen, maar vaak niet meer praktijkhouder zijn. Ik acht het een zeer reële kans dat dit soort praktijken ooit overgenomen worden door bedrijven. In Zweden en Engeland gebeurt dit al. In Nederland kennen we al Arts en Zorg, die praktijken worden gerund door een manager, dat doet de huisarts niet meer zelf.”

Intussen showt Anneke Bögels het gezondheidscentrum, vol sporen van (familie)historie en omgeving. Wanden zijn gedecoreerd met foto’s van het Bildts landschap. In de wachtkamer hebben patiënten zicht op een muur met de tekst van ‘t Bildts Folksliet. In 1955 geschreven door Afke Brouwer-de Beer. „Mijn beppe.”